



Veng Skole &
Børnehus
MEGET MERE END BARE EN SKOLE

LÆS EN BOG

BYT-TAG EN-SÆT EN

BOGBYTTESKAB -

Voksne der læser giver
børn lyst til at læse.
- For alle ALLE.

Se hvordan, som du får det
at læse, så jeg det med.

Læs - giv det videre eller kom
at tage med dig.

Læs!

Gør noget godt for dig selv
- og vær samtidig det gode
forbillede.

En tilbagevendende "nyhed" i de danske medier er, at børn og unge læser mindre. Det problematiseres, fordi deres læsemæssige færdigheder mindskes, men også evnen til fordybelse og vedholdenhed bliver fremhævet som områder, der lider under, at der bliver læst mindre.

Det kan vi godt gøre noget ved - og her kommer tilmed et godt bud på hvordan: voksne skal læse mere, og derved vise at læsning er værdifuldt, og noget man skal bruge tid på.

Helt ned i vuggestuen har vi iagttaget børn, der leger, at de spiller på iPad, og det er helt almindeligt, at det største ønske for børn i indskoling er en mobiltelefon - hvis de da ikke allerede har en. Og hvorfor? Fordi de ser, at det er det, de voksne vælger at bruge deres tid på.

Vi vil gerne bidrage til, at børn får mulighed for at se voksne, der læser. Derfor har vi oprettet et offentligt bogskab, som må benyttes af alle. Konceptet er helt enkelt: Får du lyst til at læse en bog, der er i skabet, så tager du den. Har du en bog, som du vil af med, og som andre kan få glæde af, så sætter du den i skabet.

Ind imellem er der nogen, som lægger et bogmærke i bogen med en lille hilsen til næste læser. Det kan være: "Blev min redning i en meget regnfuld sommerferie" eller helt simpelt "En af de bedste bøger jeg har læst - starten er pudsigt, men giv den en chance".

Der er umiddelbart ingen regler for skabet, ud over at målgruppen er de voksne

**Så kom - kig - snup - læs - giv - byt.
God læselyst.**