

Et barn kan da godt dirigere et orkester

Tekst og foto: Helle Lambertsen

Duoen Krøyer & Winding lagde vejen forbi Veng Skole i sommerferien med en koncert for sfo- og klubbørn.

Børnene kom helt tæt på en række spændende instrumenter som flygel, klarinet, kontrabasklarinet og gong og fik at mærke, hvordan instrumenterne spænder vidt og kunne lede tankerne hen på forskellige stemninger, som fx elefantens tyngde og fisk, som myldrer under vandoverfladen. Et par af børnene fik prøvet at dirigere musikerne med store og små armbevægelser til stor morskab.

Dette var den første af en række af kulturarrangementer, som skolen er vært for i løbet af året. Både musikere, dansere og skuespillere kommer på besøg og sætter gang i børnenes fantasi og giver et kulturelt indspark i skoledagen.



Kære Bæver, Ulve, Juniorer... (børn fra 6 år og op til??).

Kom og vær med!

Det er sjovt at være spejder! Fra man går i 0. og 1. klasse, kan man blive spejder! Det er supersjovt. Vi mødes hver onsdag kl. 18 ved spejderhytten i Veng (bagved Borgernes Hus). Vi laver bål, tager på løb og løser opgaver, bygger ting og sager, leger, synger sange, lærer om naturen og meget mere. Vi slutter af kl. 19.30.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Lisbeth, Bæverleder på tlf. 40614354.

Jørgen, Ulveleder på tlf. 61305372.

Maria, Juniorleder på tlf. 22440839.

Tinne, leder for de store spejdere på tlf. 21907938.

Mange spejderhilsner fra os

Vi mødte dig måske til mødet den 26. august, ellers mød op en af de kommende onsdage.

